



## Patrick Churchill (94), bevrijder van Vlissingen, overleden

VLISSINGEN - Hij landde in Normandië en was daarna betrokken bij de bevrijding van Vlissingen. Op Uncle Beach aan de Commandoweg in Vlissingen ligt ter nagedachtenis aan die periode een steen met daarop een gedicht van zijn hand. Donderdag is de Engelse commando Patrick Churchill op 94-jarige leeftijd overleden.

Miriam van den Broek 29-6-2018

Churchill landde op 1 november 1944 aan de voet van de Oranjemolen op Uncle Beach. Hij was 'signaler', radioman bij de Franse commando's. Als Brit zorgde hij voor de juiste communicatie. Churchill vocht drie dagen lang in het centrum van Vlissingen en zat 24 uur vast op één locatie door vijandelijk vuur.



© Oorlogsmuseum Vitality/familie Vourch

De laatste jaren is Churchill een bekend gezicht geworden bij de jaarlijkse herdenkingen in Vlissingen. Jochem Schmetz uit Vlissingen begeleidde hem daarbij. "Jaren geleden mailde Patricks zoon het verhaal van zijn vader en vertelde dat zijn vader graag nog een keer Vlissingen wilde bezoeken. De contacten werden gelegd en ik heb hem hier toen een rondleiding gegeven. Sindsdien kwam hij vaker hier."

Bij de herinrichting van het Uncle Beachgebied in 2014, mocht Churchill samen met anderen de tekst *We will remember* onthullen. "Want dat vond hij het allerbelangrijkste; dat de herinneringen aan die tijd zouden blijven leven", vertelt Schmetz. "Als hij hier was, bezochten we vaak ook scholen. Het verhaal moest verteld blijven worden, vond hij."



© Oorlogsmuseum Vitality

Nadat het Commando-monument verhuisde van de landzijde naar de waterzijde bij de Oranjemolen, ontstond het idee iets tastbaars te maken op de plaats waar het monument eerst stond. "Ik had een gedicht van hem onder ogen gekregen en vroeg hem of we dat mochten gebruiken. Dat mocht niet, want dat gedicht ging over Normandië, zei hij. Kort daarna lag er een nieuw gedicht in mijn mailbox.

Dat had hij speciaal voor Vlissingen geschreven. Dat gedicht is opgenomen in een plaquette waarin ook zijn handtekening is gegraveerd." Ook is Churchill te zien op een foto uit 1944 die is opgenomen in de expositie in de Oranjemolen.

"Wat ik altijd zo bijzonder vond aan onze ontmoetingen, was dat in alles doorklonk dat die jongens zichzelf nooit als held hebben gezien. Ze deden hun werk en ze deden dat om anderen te helpen", aldus Schmetz.

Wrok tegen Duitsers heeft Churchill nooit gekoesterd. Sterker nog, zijn vrouw was Duitse. Zij maakte het bombardement op Dresden mee en verloor daarbij haar moeder. Toen ze in Engeland was om daar de taal te leren, leerde ze Patrick kennen. De liefde zorgde op persoonlijk vlak voor verzoening tussen beide landen.

