

Churchill vindt rust op het strand van de stad die hij redde

Als Frank Churchill de as van zijn vader uitstrooit op Uncle Beach pinkt hij een traan weg. Hier, op 1 november 1944, landde zijn pa als jonge commando en vocht met zijn kameraden als leeuwen om Vlissingen te bevrijden. Nu, 74 jaar later en een paar maanden na zijn overlijden, bewijst zoon Frank hem de laatste eer.

Jeffrey Kutterink

Vlissingen

Op het zand van Uncle Beach, onder de Oranjemolen in Vlissingen, staat Frank met *mixed emotions*. Want precies op zijn verjaardag laat hij ook de laatste wens van vader in vervulling gaan.

De Britse commando Patrick



Mijn vader was een veteraan van twee D-days

–Frank Churchill, zoon van oud-commando en bevrijder Patrick Churchill (foto)

Churchill overleed 28 juni op 94-jarige leeftijd. Toen hij in 1944 in Vlissingen met het 4e Commando Brigade landde was hij radioman bij de Franse commando's. Hij vocht drie dagen lang in het centrum van Vlissingen. De laatste jaren was Churchill een bekend gezicht bij de jaarlijkse herdenkingen in Vlissingen.

„Mijn vader was een veteraan van twee D-days”, vertelt zoon Frank in aanwezigheid van vrienden, familie en kinderen van zijn vaders kameraden. „Hij landde op

6 juni 1944 in Normandië en op 1 november hier.”

Laatste wens

De landing in Vlissingen was voor Patrick Churchill erg speciaal, vertelt zijn zoon. Want iedereen heeft gehoord over de slagen bij Normandië en Arnhem, maar weinigen over de Slag om de Schelde. „Het was een enorm succes. Mijn vaders laatste wens was dat een klein deel van hem hier zou achterblijven. De plek waar veel van zijn kameraden vielen. In het bijzonder zijn goede vriend William Harvey, die hier niet ver vandaan op deze dag omkwam.”

Emotioneel

Na deze woorden laat Frank zijn vaders laatste wens in vervulling gaan. De wind neemt de as mee en legt het symbolisch over het strand neer. Frank is aangedaan en pinkt een traantje weg als *The Last Post* wordt gespeeld.

„Ja, het is een erg emotionele gebeurtenis”, vertelt hij na de plechtigheid. „Maar met het vervullen van mijn vaders laatste wens kan ik een hoofdstuk afsluiten. Ik wilde zijn as vandaag uitstrooien, op de dag van de herdenking.”

Over de verschrikkelijke dingen die zijn vader als jonge man heeft meegemaakt, sprak hij niet. „Hij vertelde meer over het historische belang van de slagen. En over de goede herinneringen die hij had aan zijn kameraden.”

Warme herinneringen

De familie Churchill bewaart warme herinneringen aan Vlissingen. „Niet alleen aan dit strand, maar aan heel de stad. Elke keer als we in Nederland komen, krijgen we een warm welkom. We hebben hier veel vrienden.”

Na afloop legt Frank bloemen neer bij het iets verderop gelegen Nationaal Monument voor de 4e Commando Brigade en de plaque aan de Commandoweg. Het gedicht van Patrick Churchills hand zal hem altijd in herinnering van Vlissingen houden.