

## Welkomswoord en toespraak voorzitter Stichting Oorlogsjaren Vlissingen,de heer J.B. Ventevogel



## WELCOME

On behalf of the board of the Wartime in Flushing Foundation I welcome all of you.

A special word of welcome goes to Our Veteran from No 4 Commando, Mr. Roy Maxwell. We are very happy with your return to Flushing and to Mr. Tim Decamp Charge d’Affaire of the Embassy of the United Kingdom in The Hague, and to Brigadier Ben Wrench of the Royal Regiment of Scotland and to DA from Canada, Colonel Tim Young, welcome in our city again, Colonel Jean Emmanuel Bruneau from the Ambassade de France aux Pays Bas, Colonel Royal Marines Mark Maddick from the Embassy of

the UK in The Hague, Mayor Bas van den Tillaar van Vlissingen, Kolonel van den Berg, CO Korps Commadotroepen, and not at least our host today Mr. Hein van Ameijden, general manager Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Ladies and Gentelemen, dear guests, It is an honour and a privilege to meet you here in this beautiful head-office of Damen Schelde Naval Shipbuilding, a company with strong ties to our city and the defense of our country and of the free world.

Many thanks for coming here, for your kind cooperation and the efforts you made to make this a memorable day. Our city has been of strategic importance throughout the ages. And more than once soldiers and civilians offered their lives in wars. It is our duty to remember the heroes, for it remains of the utmost importance to warn new generations for the effects of growing intolerance and violence that can lead to war and destruction.

This warning is the main objective of this ceremony.

## **TOESPRAAK**

Een Roll of Honour bevat de namen van soldaten die hun leven gaven in de gewapende strijd. Het lezen van de namen en vooral de jonge leeftijd die daarbij vermeld staat doen je meer dan wat ook beseffen dat in een oorlog verzeild raken het ergste is wat je kunt overkomen. Zij die hun leven gaven laten vrouwen, kinderen, vaders en moeders na die daar levenslang mee moeten leven.

Helaas is de wereld er de laatste jaren niet veiliger op geworden. We denken dat we veilig zijn maar het tegendeel is waar. Militair geweld in landen om Europa heen en politiek extremisme in de

vrije westerse wereld steken de kop weer op. Integratie van landen en volkeren in samenwerkingsverbanden maakt plaats voor desintegratie. Ook wij kunnen onze vrijheid weer verliezen. Het is de verantwoordelijkheid van deze generatie daar mee om te gaan.

Waarschuwen is het minste wat we kunnen doen.

Terugkijken naar wat in en rondom de Tweede Wereldoorlog is gebeurd kan alleen maar tot de gedachte leiden: 'Dat nooit meer'! Het lezen van de namen op deze Roll of Honour zal gevoel 'Dat nooit meer' versterken.

Daarom heeft de 'stichting Oorlogsjaren in Vlissingen' de slogan gekozen 'Elke naam is een schreeuw om vrede/Each name is a cry for peace'. Zo geven wij het offer van deze jonge mannen een nieuwe betekenis in onze strijd nu en in de toekomst de vrede te bewaren. Zo verbinden wij het verleden met het heden.

Wij stellen het op prijs dat zo velen vandaag bij de onthulling aanwezig willen zijn. Een goed begin bij het doorgeven van onze boodschap.